

PEYGAMBERİM DEDİ Kİ

YAYIN KURULU BAŞKANI
Beşir TORUK

YAYIN KURULU
Fatma Zehra ODABAŞIOĞLU
Yasemin İÇİN KOŞAR
Muhammed CİBAVİ
Melek SARIYAR
Neslihan ARLI

TASARIM
Neslihan ARLI
Ahmet ULAŞ

YARARLANILAN KAYNAKLAR
Kütüb-i Sitte



TUZLA YILDIZ-ALİ HASOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU
İSTASYON MAHALLESİ KAŞMİR SOKAK NO:1
Tuzla/İSTANBUL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.

1

ÖNSÖZ

Rabbimize Hamdüsena, Sevgili Peygamberimize (Sav), Ehl-i Beytine ve Ashabına dua ve selamların en güzeli olsun.

Sevgili Çocuklar,

Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız siz sevgili çocuklarımızı çok seven peygamberimizle sohbet etmenizi sağlamak, onun iklimin de nefes almanızı temin etmektir. Kitabımızın birinci baskısı sonrası ilçemiz okullarında Ezbere Hadis Okuma etkinlikleri düzenlendi. Bu etkinlikler bize peygamberimizin; "Her çocuk İslam fıtratı üzerinde doğar." sözünü hatırlattı. Çünkü sizler zaten bu fıtratı olduğunuzu bu etkinliklere karşı göstermiş olduğunuz ilgi ile fazlasıyla kanıtladınız.

Bilindiği üzere her yıl ilçemizde kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamın da okullar arası hadis yarışması düzenlenmektedir. Bu yarışmaya kaynaklık etmek ve sevgili peygamberimizi siz çocuklarımıza sevdirmek adına ilçemiz Yıldız Ali Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinin özverili çalışması sonucu **Peygamberim Dedi Ki** isimli kitapçık hazırlanmıştır.

Hadis kitapçığının I.Bölümü kırk hadis, II. Bölümü kırk hadis olmak üzere iki bölümden ve toplamda seksen hadisten oluşmaktadır. Bu özverili çalışmaya katkı yapan bütün öğretmenlerimizin emeğine sağlık.

Hadis kitapçığının içeriğiyle ilgili tavsiye ve önerileri dolayısıyla İlçe Kaymakamımız Sn. Ali Rıza ÇALIŞIR'a, ilçemizde düzenlenen hadis yarışmasına ve imam hatip okullarına verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Sn. Şadi YAZICI'ya, bu çalışmanın ortaya çıkmasında bizleri teşvik eden Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz; Sn. Ahmet ALİREİSOĞLU'na, teşekkür ediyoruz.

Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden diliyoruz.

Tuzla İmam Hatip Okulları
Platformu

3

2

TAKDİM

Rabbimiz! Sana hamdlerin en güzeli ile hamd ederiz. Bize ne güzel bir peygamber gönderdin. Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayalım, rabbimize daha iyi bir kul olalım diye bize güzel sözleri, hadis-i şerifleri, emanet eden, "alemlere rahmet, en güzel örnek" peygamber efendimize de salat ve selam ederiz.

Din olarak İslam'ı seçen insanlar dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşma yolunun ilahi emir ve yasaklara titizlikle uymaktan geçtiğini bilir ve inanırlar. Yaşam tarzlarını Allah'ın razı olacağı şekilde, sadece dünyevi mutluluklar için değil ahiretteki karşılığını da dikkate alarak belirlerler. Bu hayat yolunda bize Allah'ın rızasını kazandıracak yaşam tarzını ise Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci kaynağımız olan hadis-i şeriflerden öğreniriz. Hadisler olmadan İslam dinini tam anlamıyla öğrenmek ve yaşamak mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de birçok konuda temel ilkeler belirlenmiş, bunların açıklamaları ise peygamber efendimiz tarafından, hadisleriyle yapılmıştır. Bu nedenle dinimizin doğru ve güzel anlaşılabilmesi için peygamber efendimizin söz ve uygulamalarının bilinmesi gerekmektedir. Onun bütün hayatı mü'minler için en güzel örnektir. "Andolsun, Allah'ın Rasülünde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır." (Ahzab süresi/21. ayet)

Bu çalışmada günlük hayatta bize yön verecek, nitelikli müslüman olmamıza katkı sağlayacak Peygamber Efendimizin seksen hadis-i şerifine yer verilmiştir. Yüce Rabbimizden Peygamber Efendimiz'in sünnetini koruyup yaşatmayı, ebediyete kadar adının ve kutlu mirasınının var olmasına hizmet etmeyi bize nasip etmesini dileriz.

YAYIN KURULU

4



1.BÖLÜM



إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı,
yolların en güzeli Hz. Muhammed(sav.)'in yoludur.



مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ



Her çocuk Müslüman doğar.



لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ



Kalbinde minicik bir kibir olan kimse cennete
giremez.



مَا اعْبَرَّتْ قَدَمًا عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ



Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz.



مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
خَلْقٍ حَسَنٍ



Kıyamet gününde, müminin terazisinde, güzel ahlaktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur.



وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ



Allah'ın en sevdiği amel, az da olsa sürekli olanıdır.



مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ



Bir iyiliğe öncülük eden, onu yapan kişi kadar sevap kazanır.



مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفِلْ خَيْرًا أَوْ
لِيَصْمُمْ



Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse
ya hayır konuşsun ya da sussun.



إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا



Sizin en iyiniz, ahlakı en güzel olanıdır.



خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ



Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir.



لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جَحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ



Mümin, bir delikten iki defa ısırılmaz.



حَيْرَتُكُمْ حَيْرَتُكُمْ لِأَهْلِيهِ



Sizin en hayırlınız ailesine en çok faydası olandır.



مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ
مِنْ عَمَلِ يَدِهِ



İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir
yemek yememiştir.



الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ



Temizlik imandandır.



إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ



Allah, sizin görünüşünüze ve malınıza
mülkünüze değil, kalplerinize ve amellerinize
değer verir.



كَمَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ



Her duyduğunu başkalarına aktarması, kişiye günah olarak yeter.



إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ



Zandan uzak kalın. Zanna dayanılarak söylenen sözler, sözlerin en yalanıdır.



الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ



Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvenliğinde olduğu kimsedir.



لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ
مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ



Mümin, cennete ulaşana kadar hayra kulak vermeye doyamaz.



لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ



İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.



مَا أَمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانَ وَجَارَهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ
وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ



Komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok yatan bana iman etmiş olamaz.



لَيْسَ مِثْلًا مَنْ لَمْ يَرْحَمِ صَغِيرَتَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَتَا



Küçüklerimize merhametli olmayan, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.



لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ
لِنَفْسِهِ



Kendin için istemediğini başkası için de isteme.



لَا تَخْفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ
بِوَجْهِ طَلِيقٍ



Kardeşine güler yüz göstermek kadar da olsa
hiçbir iyiliği küçümseme.



تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ



Mümin kardeşine tebessüm etmen
sadakadır.



اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالْتَّقَىٰ وَالْعِفَافَ وَالْإِحْسَانَ



Allahım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül
zenginliği isterim.



أَلَيْدُ الْعَلِيَّاءِ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ



Veren el, alan elden üstündür.



مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ
مَثَلُ الْجَسَدِ



Müminler, birbirine karşı muhabbet ve
merhamette bir
vücut gibidir.



الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ



Güzel söz sadakadır.



الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الْمُؤْمِنِ



Mümin müminin aynasıdır.



الِنَّاسُ سَوَاءٌ كَأَنَّانِ الْبَشِطِ



İnsanlar tarak dişleri gibi birbirlerine
denktirler.



أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ



Aranızda selamı yayın.



الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ



Mümin müminin kardeşidir.



الصِّيَامُ جَنَّةٌ



Oruç kalkandır.



الصَّلَاةُ نُورٌ



Namaz nurdur.



كُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ



Namaza gitmek için attığın her adım sadakadır.



سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ
اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا



Resullullah(sav.)'e hangi ameller daha faziletlidir diye sordum. "Vaktinde kılınan namaz" buyurdu.



الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ



Namaz müminin miracıdır.



نِعْمَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ وَالِدُّعَاءُ



Sabır ve dua müminin ne güzel iki silahıdır.



لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ



Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.



2.BÖLÜM



صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً



Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.



إِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ



Şüphesiz ki (sözde ve işde) doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir.



إِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ مِمَّا حَمَلَهَا
وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ



Nerede ve nasıl olursan ol, Allah'dan kork.
Kötülük işlersen, hemen arkasından iyilik yap ki,
o kötülüğü silip süpürsün.
İnsanlarla güzel geçin.



يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ
تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ
صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ
وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ
يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَى



Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir
sadaka gerekir. Çünkü her tesbih sadakadır,
her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her
tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır,
kötülüğten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti
kılacağı iki rek'at namaz bütün
bunları karşılar.



إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا
الشُّخَّ فَإِنَّ الشُّخَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ
سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ



Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet
gününde zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten
de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri
helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını
dökmeye, haramlarını helâl
saymaya sevk etmiştir.



مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ
الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ
بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى



Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine
acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman,
diğer uzvular da bu sebeple uykusuzluğa ve
ateşli hastalığa tutulurlar.



إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ
وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا
شَاءَ



Sizden biriniz, insanlara namaz kıldırıldığı zaman, hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığında ise dilediği kadar uzatsın.



مَا مِنْ يَوْمٍ يُصَيِّحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ
أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أُعْطِ مُنْفِقًا حَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُنْسِكًا نَلْفًا



Allah'ın her günü iki melek iner.
Bunlardan biri:
Allah'ım! Malını verene yenisini ver! diye
dua eder. Diğeri de:
Allahım! Cimrilik edenin malını yok et diye
beddua eder.



الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَإِبْدَاءُ مِمَّنْ تَعُولُ وَخَيْرٌ
الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَيْتِي وَمَنْ
يَسْتَعْفِفُ يَعْفَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْنِ يَغْنِيهِ اللَّهُ



Veren el alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla! Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tokgözlü olursa, Allah onu zengin kılar.



مِنْ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْينُهُ



Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi kişinin terketmesi, iyi müslüman oluşundandır.



مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَضَى إِلَى بَيْتِ مَنْ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ ،
لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خُطْوَاتُهُ إِحْدَاهَا
تَحُطُّ حَاطَةً ، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً



Bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder; diğer adımı da onu bir derece yükseltir.



مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ ،
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ،
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ
لِيَصْمُتْ



Allah'a ve âhîret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhîret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah'a ve âhîret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun.



مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنِيهِ ، يَحْسِبُ ابْنُ آدَمَ
أَكَلَتْ يُقِمِّنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا مَخَالَهَ قَتَلَتْ لِبَطْنِهِ ،
وَتَلَّتْ لِبَطْنِهِ ، وَتَلَّتْ لِنَفْسِهِ



Hiçbir kişi, midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak bir kaç lokma yeter. Şayet mutlaka çok yiyecekse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine ayırmalıdır.



مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ
يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ
عَمَلِ يَدِهِ



Hiçbir kimse, asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın Peygamberi Dâvûd aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yedi.



يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ،
وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ



Ölen kimseyi peşinden üç şey takip eder: Aile çevresi, malı ve yaptığı işler. Bunlardan ikisi geri döner, biri ise kendisiyle birlikte kalır. Aile çevresi ve malı geri döner; yaptığı işler kendisiyle birlikte kalır.



لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ،
يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا ، وَيَصُدُّ هَذَا ، وَحَرَّهُمَا الَّذِي بَيْنَهُمَا
بِالسَّلَامِ



Bir kimsenin dîn kardeşini üç gecedan fazla küs bırakması helâl olmaz. Öyle bir küslük ki, iki mü'min birbirine kavuştukları zaman birisi yüzünü şu tarafa çevirir, öbürüsü de öteki tarafa çevirir. Hâlbuki iki mü'minin hayırlısı, önce selâm vermeye başlayandır.



أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتِي فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ . وَإِنْ
كَانَ مُحِقًّا ، وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ
، وَإِنْ كَانَ مَارِحًا ، وَبَيْتِي فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ
خُلُقَهُ



Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.



حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ ، وَعِيَادَةُ
الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيطُ
الْعَاطِسِ



Müslümânın müslümân üzerindeki hakkı beştir: Selâma karşılık vermek; hastayı ziyaret etmek; cenazelerin ardından gitmek, davete icabet etmek ve aksırana duâ etmek.



مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
حُسْنِ الْخُلُقِ . وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِدِيءَ



Kıyamet gününde mü'min kulun terazisinde güzel
ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ
girkin hareketler yapan, çirkin sözler
söyleyen kimseden nefret eder.



آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ،
وَإِذَا أُؤْمِنَ خَانَ



Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz
verince sözünden çayar, kendisine bir şey emanet
edildiğinde hıyanet
eder.



الْكِبَائِرُ : الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ
النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ



Büyük günahlar şunlardır: Allah'a ortak koşmak,
ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam
öldürmek ve yalan yere
yemin etmek.



مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخَاهُ فِي اللَّهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ : يَا
طِبْتُ ، وَطَابَ مَمْسَاكَ ، وَتَبَوَّأَتْ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْرَلًا



Bir insan, bir hastanın halini hatırını sormaya gider,
veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret ederse
ona bir melek şöyle seslenir:
'Sana ne mutlu! Güzel bir yolculuk yaptın.
Kendine cennette barınak hazırladın.'



لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى عَنِ
النَّفْسِ



Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil,
gönül tokluğudur.



أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ : كُلُّ عَتَلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ



Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim
mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak
yürüyen kibirli kimselerdir.



أَلَا أَخْبِرُكُمْ مِمَّنْ يَحْرَمُ عَلَى النَّارِ أَوْ مِمَّنْ تَحْرَمُ عَلَيْهِ
النَّارُ ؟ تَحْرَمُ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّئَ لِيِّنِ سَهْلٍ



Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin
kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana
yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup
insanlara kolaylık gösteren kimseleri
cehennem yakmaz.



لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ ، إِمَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ
عِنْدَ الْعَصَبِ



Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir;
asıl yiğit, kızdığı zaman öfkesini
yenen adamdır.



مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ
إِلَّا عِزًّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ



Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah' u Teâlâ,
affeden kulunun değerini artırır. Allah rızâsı için
alçak gönüllü olanı , Allah yüceltir.



إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ



İnsanların Allah katında en makbul olanları,
selâma ilk başlayanlardır.



مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدَوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ
أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَمُوتَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ
سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي
الْجَنَّةِ



Bir müslüman, hasta olan bir müslüman kardeşini
sabahleyin ziyarete giderse, yetmiş bin melek
akşama kadar ona rahmet okur. Eğer akşamleyin
ziyaret ederse, yetmiş bin melek onun için
sabaha kadar istiğfar eder. Ve o kişi için cennette
toplanmış meyveler de vardır.



أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ : بِعِيَادَةِ
الْمَرِيضِ . وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْيِيتِ الْعَاطِسِ ، وَتَصْرِ
الضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِزْرَارِ
الْمُقْسِمِ



Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi
şeyi emretti: Hasta ziyaretini, cenâzeye iştirak
etmeyi, aksırana hayır dilemeyi, zayıfa yardım
etmeyi, mazluma yardımcı olmayı, selâmı yaygın hale
getirmeyi ve yemin edenin yemininin yerine
gelmesini temin etmeyi.



الْبَرَكَهٗ تَنْزِيلٌ وَسَطٌ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا
مِنْ وَسْطِهِ



Bereket yemeğin ortasına iner. Bu sebeple tabağın ortasından değil, kenarlarından itibaren yiyiniz.



لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا
، أَوْلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشَا
السَّلَامُ بَيْنَكُمْ



Siz, iman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayınız.



لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَسَلَطَهُ
عَلَى هَلَكْتِهِ فِي الْحَقِّ . وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ
يَقْضِي بِهَا وَيَعْلَمُهَا



Yalnız şu iki kimseye gıpta edilmelidir: Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcıyıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.



الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ
الْبَرَّةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ
شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ



Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.



مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ
جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ



Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları
tırnaklarının altına varıncaya kadar
bütün vücudundan çıkar.



السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ يَلْقَمُ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ



Misvak kullanmak, ağzın temiz kalmasına ve
Rabbin razı olmasına sebeptir.



مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
دُونِهِ



Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan
bekleyerek ramazan orucunu tutarsa,
geçmiş günahları bağışlanır.



أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا
الدُّعَاءَ



Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir.
İşte bu sebeple secdede
çok dua etmeye bakın.



إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ ،
فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ ، أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ



Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin
ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver
veya çatarsa, 'ben oruçluyum'
desin.



مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ،
فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ



Rızıkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını
isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.

PEYGAMBERİM (SAV.) DEDİ Kİ

HADİS KİTAPÇIĞI



"Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı,
yolların en güzeli Hz. Muhammed(sav.)' in yoludur."

Hadis-i Şerif